

DE WANDELING - 15 oktober

Bospad - Het Leesten

Een wandeling in de natuur is goed voor lichaam en geest. Dat kan op Het Leesten, langs het BOSpad van 5 kilometer. Op deze route staan 8 banken met ieder zijn eigen spreuk, uit één van de grote levensvisies, om over na te denken. Ontmoeting komt tot stand waar levensvisies een plaats krijgen voor mensen die tot rust en bezinning komen.

De Wandeling heeft daarom verschillende elementen: ontmoeting, inkeer, stilte, gesprekken, gezelligheid.

De 8 banken met inscriptie worden gevolgd en bij iedere bank wordt een nieuw thema ter sprake gebracht.

De Wandeling is bedoeld voor gemeenteleden die goed ter been zijn. Er is ruime parkeergelegenheid en op de fiets ook prima bereikbaar.

Tijd: 11.30 uur - 13 uur

Koffie of thee wordt door ons aangeboden.

Na afloop krijgt u bij de kiosk een consumptie en een broodje om op deze manier De Wandeling gezellig af te sluiten.

De kosten zijn € 11,- en bestemd voor de Dalitkinderen in India. Loop jij ook mee? Geef je dan op bij Roline of Annemieke.

Roline Zwijze
tel nr. 06-16635380

en

Annemieke van de Giessen
tel nr. 06-28316247

