



Bronkerkbrief



Zondag 14 juli 2019

Orde van de dienst

OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Welkom en mededelingen *(ouderling van dienst)*

Aanvangslied: Psalm 25: 1, 2, 3 en 4 *(zo mogelijk staande)*

– *moment van stilte* –

Bemoediging en drempelgebed

Zingen: Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5
(we gaan zitten)

Kyriegebed *met gezongen: Kyrie (Taizé)*

Glorialied: Lied 281: 6, 7, 8, 9 en 10

RANDOM HET WOORD

Groet

Gebed *bij de opening van de bijbel*

Moment met de kinderen

Samen met de kinderen zingen we 'Wij gaan voor even uit elkaar'.

Daarna gaan de kinderen met het licht van de Paaskaars naar de kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 30: 9 – 14
(door de lector)

Zingen: Lied 334 (eenmaal allen, daarna tweemaal in canon)

Tweede Schriftlezing: Lucas 10: 25 – 37

Zingen: Lied 320

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 316

RANDOM ONS ANTWOORD

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de oppas

Inzameling van de gaven

Slotlied: Te doen gerechtigheid

Tekst: Huub Oosterhuis. Melodie: 'Gelukkig is het land'

WEGZENDING EN ZEGEN

Antwoord: Lied 248: 4

Aan de dienst werken mee

Voorganger: diaken Theo van Driel *(Apeldoorn)*

Ouderling van dienst: Marijke van de Roest

Lector: Bert Brink

Organist: Jan Hamberg

Koster: Tom Wouda

Beeld: Jasper Bosch

Geluid: Ruud van der Zwan

Mededelingen

Bestemming collecten:

1: Eigen diaconie

2: Kerk

Uitgang: De Herberg / Citypastoraat

Overige mededelingen

Welkom in mijn tuin

Vandaag zijn we na de dienst van harte welkom om koffie/ thee te drinken bij Peter en Annemieke van der Giessen, Nijenbeek 9.

Wilt u, als u met de auto gaat, om u heen kijken of er iemand is die wel graag mee wil doen maar geen vervoer heeft?

Kennismaken met de dominees

Wat fijn dat er al zoveel belangstellenden zich hebben opgegeven om aanwezig te zijn op een van de kennismakingsbijeenkomsten. Gelukkig hebben velen meer data doorgegeven, zodat het indelen gemakkelijker was. De eerste 4 bijeenkomsten (16 en 22 juli, 1 en 5 aug.) zijn ingepland en de mensen zijn daarvoor benaderd.

Dat betekent dat we nog veel briefjes en mailtjes op dit moment onbeantwoord hebben gelaten. We gaan daar rond half augustus weer mee aan de slag.

Mocht u nog mee willen doen, dan kunt u dat via de antwoordstrook of mail die uw kant is opgegaan, alsnog doorgeven. Onze excuses voor de foutjes die er in de data zaten, enkelen van u hebben dat terecht opgemerkt: donderdag 21 okt. moet donderdag 21 nov. zijn en 3 dec. valt op een dinsdag.

Strookjes kunt u inleveren bij de kerk of opgeven via de mail: secretarisPR@bronkerk.nl Graag meerdere data aangeven.

Hartelijke groeten van Sientje de Boer en Pietie van der Meulen

Concerten door Ingeborg van Dokkum

Op zaterdag 27 juli om 16.00 uur bespeelt Ingeborg het Chamadron te Havelte.

Het *Chamadron* is een orgel met alleen tongwerken, opgesteld om buiten te kunnen beluisteren. Het klinkt alsof er trompetspelers vanuit een toren spelen.

In Havelte is het *Chamadron* opgesteld in de toren van de N.H. Kerk. Het orgel bezit een reeks van vijftig trompetten, die horizontaal uit de toren van de kerk steken.

Op dinsdag 30 juli om 11.30 uur bespeelt Ingeborg het grote orgel in het Orgelmuseum van Elburg