



Bronkerkbrief



Zondag 29 september 2019

Startzondag

Orde van de dienst

Welkom

Zingen: Lied 216 'Dit is een morgen als ooit de eerste'

Openingswoorden

Lied Earth song – Michael Jackson

Gebed

Kinderen komen vanuit de toreningang en voeren de Paddentrek op. Muziek Harry Sacksioni

<https://www.youtube.com/watch?v=NFVmnW1JvI0>

Gesprek met de kinderen

Liedje voor de aarde

Schriftlezing: Prediker 3:1-15 (lector)

Thema: Genieten van genoeg

Lied: Turn! Turn! Turn! - Byrds

Verhaal Buurtbuik



<https://vimeo.com/221309871>

Gesprek in kleine groepjes

Terugkoppeling van gesprekken

Lied: Heal the World – Michael Jackson

Gebed

Inzameling van de gaven

tijdens collecte: **Lied Different World** – Alan Parker (<https://www.youtube.com/watch?v=m-PJmmvyP10>)

Zegenlied: Opwekking 710 'Gebed om zegen'

Aan de dienst werken mee

Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ouderling van dienst: Patricia van der Zwan
Lector: Trijnie van de Vis
Organist: Jan Hamberg
Gelegenheidskoor o.l.v.: Paul Gelderloos
Koster: Henk Feijen
Beeld: Bert van der Zwan
Geluid: Ruud van der Zwan

Mededelingen

Bestemming collecten:

- 1: Kerk in Actie – Casa Speranta, Moldavië
- 2: Kerk

Uitgang: Stichting Leergeld

Overige mededelingen

Bericht van Remko, onze kerkelijkwerker

Lieve gemeenteleden, bedankt voor het meeleven met mijn ziekte. Inmiddels ben ik weer beter. Ik heb meer dan 250 beterschap kaarten van jullie gehad en er is veel voor mij gebeden. Bedankt, het heeft geholpen. Met veel vreugde werk ik weer in deze kerk. Ik heb het aantal uren langzaam opgebouwd en alles ging goed.

Wat ook veel vreugde geeft is dat wij zeer binnenkort ons eerste kindje verwachten. Ook daar zijn wij heel dankbaar voor.

Remko Groen
kerkelijkwerker@bronkerk.nl

DVDuiker

Op **vrijdag 4 oktober** draait DVDuiker de film 'Tous les Soleils'. De avond begint om 19.45 uur in de Duiker, inloop vanaf **19.30 uur**. Entree is € 7,50, voor jongeren € 3, --. De opbrengst van deze avond is bestemd voor het nieuwe diaconale project in Moldavië "Casa Speranta". Meer informatie over de film vindt u in de Bron, op de flyers in de hal en op de tafel bij de toreningang.

Kerkcafé - zondagavond 13 oktober 2019

Thema: Verhalen uit de gevangenis

Geen vrolijk thema, de gevangenis. Welbeschouwd gaat dat vooral over gebeurtenissen waar de politie bijgehaald is en waarover de rechter moest oordelen en straf moest geven op iets dat soms helemaal niet goedge maakt kan worden. Maar gevangenis en misdaad zijn ook bijzonder boeiende onderwerpen, want elke dag staan de kranten er vol van. Kennelijk verplaatsen we ons gemakkelijk in kwesties over recht en onrecht. En zo heel ver van je bed is het ook weer niet. Via een app melden we elkaar over verdachte zaken of wanneer er in de buurt is ingebroken. De politie spoort ons aan om zelf aan preventie te doen en inbrekers geen gelegenheid te geven .

Geen vrolijk thema dus, want je zal zelf maar slachtoffer zijn of iemand in je directe omgeving , dan herinnert het thema gevangenis je aan de pijn, het verdriet en de frustratie waar je destijds door toedoen van anderen (en jezelf?) mee te maken kreeg.

Ik ken en herken dit alles, maar dan vooral van de andere kant, namelijk van de kant van de mensen die ik als rk-justitiepastor in de gevangenis tegenkom. 'Ik was gevangen en gij hebt Mij bezocht', houdt Jezus ons voor. Dat bezoeken staat niet los van dat andere woord van Jezus: 'Ik ben gekomen om gevangenen te bevrijden.' Het vraagt van iedere bezoeker van de gevangenen om niet te oordelen, maar om te luisteren naar het verhaal dat de gevangene vertelt, en wel naar het héle verhaal waar ook slachtoffers deel vanuit maken.

In het Kerkcafé van 13 oktober wil ik, **justitiepastor Fons Flierman**, graag met u het hele verhaal verkennen van mensen die in de gevangenis terecht gekomen zijn en van al degenen die daar bij betrokken zijn. Vanaf **19.45** uur staat de koffie klaar, het programma begint om 20.00 uur.

Van harte welkom!

Ditzeltjes

In de hal van de kerk zijn Ditzeltjes te koop. Prijs € 2,50 per zakje

