



Bronkerkbrief



Zondag 6 oktober 2019

Orde van de dienst

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen *(ouderling van dienst)*

Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2 en 3
(zo mogelijk staande)

– Moment van stilte –

Bemoediging

Zingen: Psalm 100: 4
(we gaan zitten)

Gebed

Zingen: Lied 216

RONDON HET HOREN

Leefregel

Zingen: Lied 225

Moment met de kinderen

Samen met de kinderen zingen we: Wij gaan voor even uit elkaar.

Daarna gaan de kinderen met het licht van de Paaskaars naar de kindernevendienst.

Schriftlezing: Handelingen 28: 1–10 *(door de lector)*

Zingen: Lied 654: 1, 2 en 4

Overdenking

Zingen: Lied 864: 1, 2 en 5

RONDON HET DELEN

Gebed

De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk.

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de oppas.

Inzameling van de gaven

OP WEG

Slotlied: Lied 608

Wegzending en Zegen

Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Voorganger: ds. Arjan de Graaf *(Beekbergen)*

Ouderling van dienst: Mientje Schep

Lector: Chris de Winter

Organist: Jan Hamberg

Koster: Marinus Ditzel

Beeld: Henk Feijen

Geluid: Heimen Top

Mededelingen

Bestemming collecten:

1: Eigen diaconie

2: Kerk

Uitgang: Stichting Leergeld

Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen

We doen het samen!

Zondag, 29 september, na afloop van de dienst. Jan Schoneveld introduceert een onverwachte gast: locoburgemeester Detlev Sziesso. Hij spreekt mij toe. En dan speldt hij mij een koninklijke onderscheiding op. Ik ben totaal overdonderd....! Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de inzet van Jan Schoneveld en alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Het meest ben ik geraakt door de reacties van de gemeenteleden, en van mijn familie en vrienden die tot mijn grote verrassing in het complot zaten en aanwezig zijn. De sfeer die ik proef. De ontelbare malen die ik hoor en lees in mailtjes en kaarten: 'je hebt het verdiend; het is je gegund'. Heel hartelijk dank allemaal!

Ik weet dat dit gemeend is. En in mijn dankwoordje kan ik niet nalaten te zeggen dat ik ondanks dat ik officieel 'mevrouw Schurink' ben toch gewoon Anja van der Hart blijf, zoals jullie mij in de kerk en het dorp kennen.

Wie ben ik, dat ik zo'n onderscheiding krijg? Er zijn zoveel mensen die in stilte en achter de schermen werken, die een onderscheiding verdienen, misschien wel meer dan ik. Wat voor mij hartverwarmend is, is dat jullie mij dit gegund hebben en mij 'gezien' hebben. Mijn wens is dat wij doorgaan met elkaar te 'zien', elkaar te 'erkennen', 'recht te doen', naar elkaar 'luisteren' en elkaar 'waarderen' ook al zijn we het misschien niet over alles eens, elkaar iets 'gunnen' en elkaar 'ondersteunen' waar nodig is. Dat alles gaat over kerkgrenzen heen: het verbindt ons als kerkgemeenschap, én als dorpsgemeenschap. We doen het samen!

Anja van der Hart

Correctie

Afgelopen zondag heeft Anja van der Hart een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar verdiensten voor kerk en samenleving. Daarbij is genoemd dat Anja zal stoppen als voorzitter van de Kerkenraad. Dit berust echter op een misverstand. Bij het aanvragen van de onderscheiding is vermeld dat met de komst van 2 nieuwe predikanten zij een deel van de werkzaamheden van Anja zullen overnemen. Een mooie markering daarvan leek ons de startzondag, afsluiting en start. Helaas is dat anders geïnterpreteerd door de ambtenaren die de samenvattende tekst voor de onderscheiding hebben opgesteld. Anja blijft en daar zijn we heel blij mee!!

Bibliodrama

Ik volg een opleiding tot professioneel begeleider van bibliodrama. Daarvoor heb ik een oefengroep nodig om in de praktijk de kneepjes van het vak te leren. Wie van u biedt zich aan om deel uit te maken van zo'n oefengroep? Ik zoek ongeveer 10 personen, ik heb al 7 aanmeldingen binnen, maar u kunt zich nog opgeven! Aanstaande dinsdag komen we voor het eerst bij elkaar.

Bibliodrama is een speelse manier van omgaan met bijbelverhalen. We kruipen in de huid van personages uit bijbelverhalen, spelen (delen van) verhalen uit, en voelen zo aan den lijve wat er met deze mensen zou kunnen zijn gebeurd. Soms raken deze ervaringen aan ons eigen levensverhaal, soms ontstaat er een heilzame wisselwerking tussen ons levensverhaal en het bijbelverhaal, en soms werpt het bibliodrama een ander licht op het bijbelverhaal. Daarover praten we na afloop. En natuurlijk kan het ook zo zijn dat het alleen maar speelplezier oplevert.

De avonden staan gepland op: dinsdag 8 oktober, 19 november, 17 december en 21 januari. 19.30 – 21.30 uur. Wie durft? En kan? Graag een telefoontje (8438214) of een mailtje (predikantEI@bronkerk.nl)

Alvast bedankt! Ds Eline van Iperen.

Vrijdaginloop

Vrijdag is 11 oktober is het weer de tweede vrijdag van de maand en staat de Duiker van 16.30 tot ongeveer 18.30 uur open voor ieder die in gesprek wil gaan met een bekende of een onbekende, die daar ook aanschuift. Kom ook eens binnen, het eerste kopje koffie of thee is gratis. En misschien kunt u daarna tegen een kleine vergoeding een soepje of snackje mee-eten. Inlichtingen bij Toos Kwappenberg, tel. 5331327.

Feestje in de Kerk

Kinderen van ongeveer 2 jaar tot en met de basisschoolleeftijd worden, samen met hun ouders en grootouders, uitgenodigd voor een Feestje in de Bronkerk. Op zondag 13 oktober om 16 uur staan de deuren weer open, hangen de slingers weer om samen een gezellige middag te hebben. Al ontdekkend en spelend, later vierend rond een Bijbelverhaal en tenslotte al etend hopen we op een fijne middag.

Wel graag opgeven via feestjeindekerk@bronkerk.nl. Zien we jullie ook deze keer?

Kerkcafé zondagavond 13 oktober 2019 Thema: Verhalen uit de gevangenis

In het Kerkcafé van 13 oktober zal, justitiepastor Fons Flierman, graag met u het hele verhaal verkennen van mensen die in de gevangenis terecht gekomen zijn en van al degenen die daar bij betrokken zijn.

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, het programma begint om 20.00 uur. Van harte welkom!

Ingekomen

Vanuit Valkenswaard: Gisela en Gerton van den Bos met hun dochter Femke (14 jaar). Ze wonen aan de Evert van 't Landstraat 17 in Apeldoorn (Ugchelen-Buiten). We wensen hen een heel goede tijd toe in de Bronkerk.

Ditzeltjes

In de hal van de kerk zijn Ditzeltjes te koop. Prijs € 2,50 per zakje.