



Bronkerkbrief



Zondag 13 oktober 2019

Orde van de dienst

OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Welkom en mededelingen *(ouderling van dienst)*

Aanvangslied: Psalm 113: 1 en 2 "Prijs, halleluja, prijs de Heer" *(zo mogelijk staande)*

– *moment van stilte* –

Bemoediging en groet

(we gaan zitten)

Kyriëgebed

Zingen: Lied 1008 "Rechter in het licht verheven"

RONDON HET WOORD

Gebed *bij de opening van de bijbel*

Moment met de kinderen

*Samen met de kinderen zingen we: Psalm 171
"David werd gekozen boven alles uit"*

*Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.*

Eerste Schriftlezing: 2 Samuël 1: 1 – 16
(door de lector)

Zingen: Lied 317: 1 en 2 "Grote God, Gij hebt het
zwijgen"

Tweede Schriftlezing: 2 Samuël 1: 17 – 27

Zingen: Lied 317: 3

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 796: 1 en 2 "U Here Jezus roep ik aan"

RONDON ONS ANTWOORD

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

*De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk.*

*De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas.*

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 601 "Licht dat ons aanstoot in de
morgen"

WEGZENDING EN ZEGEN

Amen *(gezongen)*

Aan de dienst werken mee

Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ouderling van dienst: Toos Kwappenberg
Lector: Trijnie van de Vis
Organist: Jan Hamberg
Koster: Henk van Dronkelaar
Beeld: Jasper Bosch
Geluid: Teun van Amersfoort

Mededelingen

Bestemming collecten:
1: Werelddiaconaat – Colombia
2: Kerk

Uitgang: Stichting Leergeld

Overige mededelingen

Gebedskring

In tegenstelling tot wat er in de Bron vermeld staat is er vanavond **geen** Gebedskring. De volgende bijeenkomst zal zijn op zondagavond 10 november om 19.30 uur in de Bronkerk.
Met vriendelijke groeten van Ria Hart

Geboren

Op woensdag 2 oktober is de van zoon Remko en Nienke Groen geboren, Tobin Henry Groen (roepnaam Tobin). Remko schrijft: Wij zijn nu super trotse ouders! Alles gaat goed met Tobin, met mijn vrouw Nienke en met mij. Wilt u een kaartje sturen?
Het adres van Tobin, Remko en Nienke Groen is: Jaromirgaarde 202 7329 CN Apeldoorn

Kerkcafé vanavond 13 oktober 2019

Thema: Verhalen uit de gevangenis

Geen vrolijk thema, de gevangenis. Welbeschouwd gaat dat vooral over gebeurtenissen waar de politie bijgehaald is en waarover de rechter moest oordelen en met straf moest geven op iets dat soms helemaal niet goedgeemaakt kan worden. Maar gevangenis en misdaad zijn ook bijzonder boeiende onderwerpen, want elke dag staan de kranten er vol van. Kennelijk verplaatsen we ons gemakkelijk in kwesties over recht en onrecht. En zo heel ver van je bed is het ook weer niet. Via een app houden melden we elkaar over verdachte zaken of wanneer er in de buurt is ingebroken. De politie spoort ons aan om zelf aan preventie te doen en inbrekers geen gelegenheid te geven. Geen vrolijk thema dus, want je zal zelf maar slachtoffer zijn of iemand in je directe omgeving van een misdrijf, dan herinnert het thema gevangenis je aan de pijn, het verdriet en de frustratie waar je destijds door toedoen van anderen (en jezelf?) mee te maken kreeg.

Ik ken en herken dit alles, maar dan vooral van de andere kant, namelijk van de kant van de mensen die ik als rk-justitiepastor in de gevangenis tegenkom. 'Ik was gevangen en gij hebt Mij bezocht', houdt Jezus ons voor. Dat bezoeken staat niet los van dat andere woord van Jezus: 'Ik ben gekomen om gevangenen te bevrijden.' Het vraagt van iedere bezoeker van de gevangenen om niet te oordelen, maar om te luisteren naar het verhaal dat de gevangene vertelt, en wel naar het h le verhaal waar ook slachtoffers deel vanuit maken.

In het Kerkcafé wil ik, justitiepastor Fons Flierman, graag met u het hele verhaal verkennen van mensen die in de gevangenis terecht gekomen zijn en van al degenen die daar bij betrokken zijn.

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, het programma begint om 20.00 uur. Van harte welkom!

De mens zien – reflectie op 25 jaar verpleeghuis – ds. Evert Idema

Het was de commissie Vorming en Toerusting niet ontgaan dat ik in juli 25 jr werk bij de zorggroep Apeldoorn e.o. Zou u daarover willen vertellen? Misschien kunnen wij ervan leren. En een motto werd gesuggereerd: "De mens zien – reflectie op 25 jaar verpleeghuispastor".

Zo ben ik ook begonnen, als dominee, pastor, in een verpleeghuis; maar in de loop der jaren is mijn rol (en die van mijn collega's) veranderd naar die van Geestelijk Verzorger. En dat is meer dan een andere naam. In de zorg is veel veranderd, in de relatie van de (Bron)kerk met het verpleeghuis is veel veranderd.

Na zoveel jaren is het goed om terug te kijken samen met u, als gemeente van de Bronkerk die mij eens uitgezonden hebt naar dit werk en na te denken over de manier waarop u als kerk betrokken kunt en wilt blijven op de zorg voor mensen in het verpleeghuis. Ds. Evert Idema is Geestelijk Verzorger bij zorggroep Apeldoorn e.o. **Datum: woensdag 16 oktober 2019, 20.00 uur**

Samen Petanque , jeu de boules, leren spelen

Een gezellige middag, zaterdagmiddag 26 oktober 14:30, bij de Duiker voor iedereen. Samen Petanque , jeu de boules, leren spelen tot 17 uur. Onder het genot van een hapje en drankje. Leden van de Foute Boule begeleiden ons. Aanmelden bij Joep Zeldenrijk 5339450 of Via mail Joep.zeldenrijk@hotmail.nl .
Voor 10 euro steunt u het kindertehuis in Moldavi .

Ditzeltjes

In de hal van de kerk zijn Ditzeltjes te koop. Prijs € 2,50 per zakje.

Afscheidscadeau Marinus

U kunt uw bijdrage in deze pot stoppen (staat op de balie in de hal)

Of storten op de rekening van de kerk onder vermelding van "Afscheid Marinus"