



Bronkerkbrief



Zondag 16 februari 2020

Schrift en Tafel

Orde van de dienst	
<p>VOORBEREIDING</p> <p>Welkom en mededelingen (<i>ouderling van dienst</i>)</p> <p>Openingslied: 975: 1, 3 en 4 (<i>zo mogelijk staande</i>)</p> <p>Bemoediging en drempelgebed in beurtspraak (<i>we gaan zitten</i>)</p> <p>Kyriëgebed: met gezongen Kyrië 301h</p> <p>Glorialied: Laat ons maar van liefde zingen, (melodie lied 801)</p> <p>Gevolgd door canon Gloria uit Taizé</p>	<p>RONDON DE TAFEL</p> <p>Voorbeden, stil gebed</p> <p><i>De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk.</i></p> <p>Inzameling van de gaven De tafel wordt klaargemaakt en de mand voor de voedselbank wordt naar voren gehaald.</p> <p>Zingen: Lied 973: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor</p> <p>Nodiging</p> <p>Tafelgebed</p> <p>Vredegroet</p> <p>Uitdelingswoorden</p> <p>Delen van brood en wijn Ondertussen wordt gezongen: 568a Ubi caritas</p> <p>Wij geven elkaar een hand en bidden samen het Onze Vader</p>
<p>RONDON HET WOORD</p> <p>Gebed</p> <p>Moment met de kinderen Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=vWADd-BvMQc</p> <p><i>Daarna gaan de kinderen met het licht van de Paaskaars naar de kindernevendienst.</i></p> <p>Schriftlezing: Exodus 1: 22 – 2: 10 (<i>door de lector</i>)</p> <p>Zingen: Lied 322: Die chaos schiep tot mensenland</p> <p>Overweging</p> <p>Zingen: Lied: Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd. (melodie: Gelukkig is het land)</p>	<p>OP WEG</p> <p>Slotlied 974: Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!</p> <p>Wegzending en Zegen</p> <p>Amen (<i>gezongen</i>)</p>

Aan de dienst werken mee	Mededelingen
<p>Voorganger: ds. Eline van Iperen Ouderling van dienst: Ottolien Gelderloos Lector: Gert Bosman Organist: Jan Hamberg Koster: Henk van Dronkelaar Beeld: Joke Endedijk Geluid: Resar Hoogendoorn</p>	<p>Bestemming collecten: 1: Kerk in Actie: Werelddiaconaat 2: Kerk</p> <p>Uitgang: Stichting Present</p>

Overige mededelingen

Koffiedrinken en Napraten over de Dienst

Vandaag willen we napraten over de dienst waarin we samen het Avondmaal vieren. We willen dit doen aan de hand van aantal vragen, die we al graag vooraf met u willen delen:

Wat beleef je bij het deelnemen aan het avondmaal? Hoe heb je de dienst ervaren? Wat neem je mee?

Het gesprek zal in kleine groepjes in de Duiker plaatsvinden direct aansluitend aan de dienst. Het als een ontspannen manier van napraten, zoals je dat anders misschien thuis zou doen op de bank.

Iedereen die alleen wil koffiedrinken en elkaar ontmoeten blijft welkom, in het voorste gedeelte van de Duiker en in de hal.

Kerkcafé : zondag 1 maart

Zondagavond 1 maart is het alweer de laatste Kerkcafé-avond van dit seizoen.

Het wordt bijna traditie om het seizoen af te sluiten met een maaltijd, voorbereid samen met Get-Inspired.

De avond zal in het teken staan van de Islam en we beginnen deze keer om 17.00 uur.

We gaan Turks eten, Turkse muziek beluisteren, en Sibel Demir, onze gast, zal ons iets vertellen over de gebruiken rond het Suikerfeest.

Omdat we met elkaar gaan eten is het belangrijk te weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.

Aanmelden vóór 26 februari kan op flap-over in de hal van de Duiker of per mail: tinadijk56@gmail.com.

Om de kosten te dekken voor deze avond zal er een pot staan voor een vrijwillige bijdrage.

We hopen dat we weer met veel mensen aan tafel gaan

Welkom op het Feestje in de Kerk

Op zondagmiddag 8 maart om 4 uur zijn jongens en meisjes van ongeveer 3 tot 12 jaar met hun (groot)ouders van harte welkom in de Bronkerk. Daar vieren we weer een Feestje in de Kerk: een gezellige zondagnamiddag waarin we eerst allerlei activiteiten in de vorm van knutselen, spelletjes enz. doen. Daarna volgt een viering, deze keer rond het Bijbelverhaal van een koninkje van 8 jaar! Tot slot eten we samen. Om half 7 is het weer afgelopen.

We hebben al een vaste kern van bezoekers, maar nodigen ook nieuwe feestgangers uit. Probeer het gerust een keer en neem een vriendje of vriendinnetje mee. Het kost niets en je hoeft niet bij de Bronkerk te horen, maar opgeven is wel gewenst, dan weten we op hoeveel eters we kunnen rekenen.

Graag opgeven via feestjeindekerk@bronkerk.nl.

Om alvast te noteren: de laatste keer voor de zomer is op 14 juni.

Gevraagd: Pannenkoekenbakkers

Op zondag 8 maart wordt er weer een Feestje in de Kerk gehouden, een gezellige middag voor ouders en hun (groot)ouders rond een Bijbelverhaal. Onderdeel daarvan is samen eten. Daarvoor vragen we mensen die thuis pannenkoeken willen bakken, zodat we daarvan om 6 uur kunnen genieten. Als u om kwart voor 6 een stapel(tje) kunt afleveren bij De Duiker, wilt u dit dan doorgeven aan Pietie van der Meulen, tel. 5419964 of pietievdm@planet.nl. Alvast bedankt! De voorbereidingsgroep, Ruud, Ellen, Mientje en Pietie

Verhuizing

De heer Jan Meijlink is verhuisd naar Kamer 216 in de Berghorst. Het volledige adres luidt Gijsbrechtgaarde 30, Kamer 216; 7329 CB Apeldoorn. Een kaartje of bezoekje zal hem goed doen.

Vrouwendag 2020 voor alle vrouwen uit Ugchelen

Welkom op onze vrouwendag op zaterdag 14 maart! Als je het leuk vindt om deel te nemen aan een gezellige vrouwendag, wees welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur in De Duiker. Vrouwendag staat voor plezier maken, elkaar ontmoeten, samen eten en creatief bezig zijn.

Opgeven kan **voor 9 maart** via de flap-over in de hal van De Duiker of via marijkevdroest@gmail.com,

telefoon 06 44420660 of Riet van de Brand rietvdbrand@hotmail.nl, telefoon (06) 14 05 12 47

De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen € 20.-

In deze dienst kunnen foto's worden gemaakt t.b.v. communicatiemiddelen van de Bronkerk zoals de website, en sociale media voor de zichtbaarheid van onze activiteiten. Mocht u daar bezwaren tegen hebben meldt u dit dan bij de koster.