



Bronkerkbrief



Zondag 8 maart 2020

2^e zondag 40-dagentijd

Orde van de dienst

OM TE BEGINNEN

Solozang: 'How could you say no' (Esther van Turnhout)

Welkom en mededelingen (*ouderling van dienst*)

Openingslied: Lied 287 : 1 en 2 'Rond het licht dat leven doet'

– *Moment van stilte* –

Bemoediging en drempelgebed

Zingen: Vervolg openingslied Lied 287 : 5

KYRIE

Zingen: Lied 999 'Ik zal in mijn huis niet wonen' (met cantorij)

Solozang: 'Father's eyes'

RONDON HET HOREN

Groet

Gebed

Moment met de kinderen

Samen met de kinderen zingen we het lied 'Zoek eerst het koninkrijk van God' (in canon)

Schriftlezing: Matteüs 5 : 13 – 16 (*door de lector*)

Acclamatie: Lied 339a 'U komt de lof toe'

Overweging

Zingen: Lied 789 'Delf mijn gezicht op'

RONDON HET DELEN

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

De kinderen van de kindernevendienst komen weer terug in de kerk. De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de oppas.

Inzameling van de gaven:

Solozang: 'El Shaddai'

Slotlied: Bronkerklied 'Zoals een boom geplant aan helder water'

WEGZENDING EN ZEGEN

Amen (*gezongen*)

Aan de dienst werken mee

Voorganger: ds. Anja van der Hart

Ouderling van dienst: Toos Kwappenberg

Lector: Heimen Top

Organist: Jan Hamberg

Soliste: Esther van Turnhout

Koor: Bronkerk Cantorij

Koster: Teun van Amersfoort

Beeld: Joep Zeldenrijk

Geluid: Tom Wouda

Mededelingen

Bestemming collecten:

1: Het werk van ZOA

2: Kerk

Uitgang: Schuldhulpmaatjes

Na de dienst koffiedrinken

In de hal liggen nog 40-dagenboekjes voor wie er nog geen heeft ontvangen

Overige mededelingen

Huispaaskaarsen

Net als voorgaande jaren is er ook nu weer gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen. In de hal van de duiker ligt een lijst waar u uw bestelling in kunt vullen.

Welkom op het Feestje in de Kerk

Vanmiddag om 4 uur zijn jongens en meisjes van ongeveer 3 tot 12 jaar met hun (groot)ouders van harte welkom in de Bronkerk. Daar vieren we weer een Feestje in de Kerk: een gezellige zondagnamiddag waarin we eerst allerlei activiteiten in de vorm van knutselen, spelletjes enz. doen. Daarna volgt een viering. Tot slot eten we samen. Om half 7 is het weer afgelopen.

Om alvast te noteren: de laatste keer voor de zomer is op 14 juni.

DVDuiker

Op vrijdag **13 maart a.s.** draait de film 'The Little Comrade'

U bent van harte uitgenodigd voor deze film van DVDuiker. De avond begint om 19.45 uur in de Duiker, inloop vanaf 19.30 uur. Entree is € 7,50, voor jongeren € 3. Voor aanvang van de film, die kort ingeleid wordt, krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden. De opbrengst van de film gaat naar het diaconale project in Moldavië "Casa Speranta".

Vrouwendag 2020 voor alle vrouwen uit Ugchelen

Welkom op onze vrouwendag op zaterdag 14 maart! Als je het leuk vindt om deel te nemen aan een gezellige vrouwendag, wees welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur in De Duiker. Vrouwendag staat voor plezier maken, elkaar ontmoeten, samen eten en creatief bezig zijn.

Opgeven kan tot 9 maart via de flap-over in de hal van De Duiker of via marijkevdroest@gmail.com, telefoon 06 44420660 of Riet van de Brand rietvdbrand@hotmail.nl, telefoon (06) 14 05 12 47 De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen €20,-

Boeiende muziek in de Bronkerk – Jan Hamberg

Kun je muziek die jou boeit op een avond in de Bronkerk laten horen en daar iets over vertellen? Met deze vraag heeft de commissie V&T Jan Hamberg de Veluwe over gestuurd. Jan zal muziek laten horen en vertellen over wat je daarin terugvindt aan geloofsbeleving. Wij laten ons verrassen!

Datum: woensdag 25 maart 2020, 20 uur

Palmpaasstokken maken

Op zondag 5 april 2020 is het Palmпасen. We hopen dan met een hele grote groep kinderen van 0-12 jaar een Palmpaasstok te maken, we starten om 9.30 uur. Dominee Beer (Kerk op Schoot) doet ook mee! Spontaan komen kan altijd, maar we vinden het fijn als je je aanmeldt. Dan kunnen we gericht inkopen doen. Als je vader, moeder, opa of oma wil helpen bij het maken van de stokken dan zijn ze van harte welkom. Het is natuurlijk ook leuk om in de kerkzaal de dienst mee te beleven en onze optocht te bewonderen. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar kindernevendienst@bronkerk.nl. Jij doet toch ook mee?

In deze dienst kunnen foto's worden gemaakt t.b.v. communicatiemiddelen van de Bronkerk zoals de website, en sociale media voor de zichtbaarheid van onze activiteiten. Mocht u daar bezwaren tegen hebben meldt u dit dan bij de koster.

