



Bronkerkbrief



Zondag 15 maart 2020

3^e zondag-veertigdagentijd

Orde van de dienst

OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Welkom en mededelingen (*ouderling van dienst*)

Aanvangslied: Psalm 67: 1 en 3 God zij ons gunstig en genadig (*zo mogelijk staande*)

– *moment van stilte* –

Bemoediging en groet

(*we gaan zitten*)

Kyriegebed met gezongen kyrie: lied 301k

Zingen: Lied 999 Ik zal in mijn huis niet wonen

RONDON HET WOORD

Gebed bij de opening van de bijbel

Moment met de kinderen

Samen met de kinderen zingen we lied: Zoek eerst het Koninkrijk van God

Daarna gaan de kinderen met het licht van de Paaskaars naar de kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Matteüs 5: 43 – 46
(*door de lector*)

Zingen: Lied 537: 1, 3 en 4 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft

Tweede Schriftlezing: Romeinen 12: 9 – 21
(*door de lector*)

Zingen: Lied: The Kingdom of God is justice and peace (Taizé)

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 422 Laat de woorden die we hoorden

RONDON ONS ANTWOORD

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Acclamatie: Lied 368e God in de hemelen, zie naar uw mensen

De kinderen van de kindernevendienst kunnen weer bij hun (groot)ouders/verzorgers zitten.

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de oppas.

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 974 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat

WEGZENDING EN ZEGEN

Amen (*gezongen*)

Aan de dienst werken mee

Voorganger: ds. Regina Davelaar

Ouderling van dienst: Riet van den Brand

Lector: Trijnie van de Vis en Wessel Zeilstra

Organist: Jan Hamberg

Koster: Marinus Ditzel

Beeld: Henk Feijen

Geluid: Erik Linden

Mededelingen

Bestemming collecten:

1: Noodhulp

2: Kerk

Uitgang: Schuldhulpmaatjes

Overige mededelingen

Kinderkoor

Zondag 22 maart treedt een supertof kinderkoor op in de Bronkerk om 10 uur. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd! Neem al je vrienden, kinderen of kleinkinderen mee, want het wordt een hele interessante dienst, over bidden.

Gevraagd: mensen die durven !!!!!

We zouden graag in contact komen met mensen die er niet tegen opzien om zo nu en dan een hoge ladder op te klimmen en banners op te hangen op het kerkplein en ze later weer af te halen.

We hebben als Bronkerk banners laten maken die we willen ophangen om speciale activiteiten extra onder de aandacht van dorpsgenten te brengen. Het straalt uit dat de Bronkerk bruist van energie. We hebben banners voor de volgende activiteiten:

- Kerk-op-schoot (3x)
- Feestje in de kerk (3x)
- Kerstperiode (1x)
- Toetjesmoment (1x)

Het ophangen moet gebeuren ongeveer een week voordat de activiteit begint en direct na afloop weer worden afgehaald. Er zijn 2 mensen voor nodig die de ladders binnen ophalen, de banner met spinners bevestigen en er ook voor zorgen dat ze weer weggehaald en opgeborgen worden.

Wie durft de uitdaging aan te nemen?

Graag contact opnemen met Patricia van der Zwan, patriciavanderzwan59@gmail.com.

Pannenkoekenbakkers BEDANKT

De leiding van het Feestje van afgelopen zondag willen graag Ria, Ottolien, Willy, Hester, Barbara, HansP en HenkvD van harte bedanken voor het bakken van stapels heerlijke pannenkoeken. De kinderen en hun (groot)ouders hebben ervan genoten. En ze zijn helemaal op gegaan (na een beetje aandringen). Dank jullie wel.

Medeleven

Mevrouw Charlotte Puister, heeft een zware rugoperatie ondergaan en verblijft voorlopig in het Isala Zwolle, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle. Een kaartje wordt zeer op prijs gesteld.

Boeiende muziek in de Bronkerk

Kun je muziek die jou boeit, laten horen en daar iets over vertellen? Met deze vraag van de Commissie Vorming en Toerusting is Jan Hamberg aan de slag gegaan.

Op **woensdag 25 maart om 20 uur** zal Jan in de Bronkerk muziek laten horen en vertellen over wat je daarin terugvindt aan geloofsbeleving. Wij laten ons verrassen!



In deze dienst kunnen foto's worden gemaakt t.b.v. communicatiemiddelen van de Bronkerk zoals de website, en sociale media voor de zichtbaarheid van onze activiteiten. Mocht u daar bezwaren tegen hebben meldt u dit dan bij de koster.