



Bronkerkbrief



Zondag 11 juli 2021

Orde van de dienst

OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Welkom en mededelingen *(ouderling van dienst)*

Aanvangslied: Lied 167 Samen in de naam van Jezus (Opwekking) *(zo mogelijk staande)*

Bemoediging en groet
(we gaan zitten)

Zingen: Lied 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd

Terugblik basiscatecheseseizoen

RONDON HET WOORD

Gebed *bij de opening van de bijbel*

Schriftlezing: 1 Timotheus 4 : 12 – 16 uit de Bijbel in gewone taal *(door de lector)*

Zingen: Lied 687 Heer wijs mij uw weg (Opwekking)

Overweging

Wij luisteren naar het lied: God van licht
<https://www.youtube.com/watch?v=3oN4Sz8LdZ8>

Brief van de basiscatechese aan de kerk

RONDON ONS ANTWOORD

Gedicht

Keerpunt

Lied voor twaalfjarigen (melodie lied 801)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader (gezongen)

Delen in Coronatijd / Inzameling van de gaven

Slotlied: Bronkerk lied

WEGZENDING EN ZEGEN

Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ouderling van dienst: Henk Kerkdijk
Lector: Henk de Boer
Organist: Jan Hamberg
Koster: Patricia van der Zwan
Contactmedewerker: Ellen van Dronkelaar
Beeld: Frank Zwijze
Geluid: Teun van Amersfoort

Mededelingen

Bestemming collecten:

- 1: Eige diaconie
- 2: Kerk

Uitgang: Citypastoraat de Herberg

Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773

Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696

o.v.v. collectegeld

Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie

Lied 167 Opwekking.

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Lied 687 Opwekking

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Lied voor twaalfjarigen

In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou.
Zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw.

In een land van zon en regen
op je eigen benen staan.
Eigen keuzes; eigen wegen
En wij zullen met je gaan.

In het land van nu en later
doen wij nu een stapje terug.
Maar wij zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in de rug.

Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg in licht en donker
draagt Gods zegen jou en mij.

