



Bronkerkbrief



Zondag 29 mei 2022

Orde van de dienst

VOORBEREIDING

Muziek

Welkom en mededelingen (*ouderling van dienst*)

– allen gaan, zo mogelijk, staan –

Openingslied: Psalm 42 : 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

Drempelgebed

- allen gaan zitten –

Glorialied: Lied 304 : 1, 2 en 3

(de kinderen gaan naar hun eigen ruimte en nemen het Licht mee).

Gezongen Kyriegebed (Tussentijds 16 : 1, 2, 5, 6 en 10) z.o.z.

RONDON HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord,

Eerste Schriftlezing: Ruth 1. (door de lector)

Zingen: Lied 787 : 1, 2, 3 en 4

Tweede schriftlezing: Mattheus 1 : 1 – 6a

Zingen: Lied 346 : 1, 2, 3, 4, 5

Overweging

Zingen: Lied 360 : 1, 2, 3, 4, 5

RONDON HET DELEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten met Lied 1006

Toelichting bij de collectedoelen (*door de diaken*)

- De kinderen komen terug -

OP WEG

Slotlied: Lied 215 : 1, 2, 3, 4 en 5

ZENDING EN ZEGEN gevolgd door gezongen Amen

Orgelspel

Aan de dienst werken mee

Voorganger: Ds. Bas Stigter

Ouderling van dienst: Riet van den Brand

Diaken: Gerton van den Bos

Lector: Chris de Winter

Organist: Gert de Bruin

Mededelingen

Bestemming collecten:

- 1: Eigen Diaconie
- 2: Kerk

Uitgang: Stichting Sint' Egidio

Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773

Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696

o.v.v. collectegeld

Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie o.v.v. uitgangscollecte

Wij maken u er op attent dat deze kerkdienst met beeld wordt uitgezonden

Laat ons bidden uit gemis. Tussentijds 16

1. Laat ons bidden uit gemis
Tot de God die liefde is
En hem om ontferming smeken
Want het lijden is zo groot
En Hem vragen recht te spreken
Want de wereld is in nood

2, Laat ons bidden voor het kind
Dat zijn leven pas begint;
Voor de kind'ren aller landen
Van wie God de namen weet,
Dat hun toekomst niet zal stranden
Op de klip die oorlog heet.

5. Voor wie doodsangst overmant,
Dat zij vallen in Uw hand.
Laat een engel hen geleiden
Uit het duister naar het licht;
Toon hen als voorgoed bevrijden
Uw genadig aangezicht.

6. Voor de zwakken die ontdaan
Macht'loos door de wereld gaan
Voor de doven en de blinden,
Voor de mensen zonder stem,
Dat zij eigen wegen vinden
Naar het nieuw Jeruzalem

10. Here, sluit uw oren niet
Voor dit kleine mensen lied.
Gij ken al die duizendtallen
Die het zingen wordt belet.
Heer erbarm U over allen
Heer, verhoor ons smeekgebed.