



Bronkerkbrief



Zondag 30 oktober 2022

Schrift en Tafel

Orde van de dienst

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen *(ouderling van dienst)*

– allen gaan, zo mogelijk, staan –

Openingslied: Dit huis, een herberg onderweg
(melodie Lied 84) 3 coupletten

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Wij zingen elkaar vrede toe met lied 421

- allen gaan zitten-

Indien aanwezig kunnen kinderen naar kinderkring

Kyriegebed, afgewissel met gezongen kyrië Taizé

Glorialied: Lied 105 : 1 en 3

RANDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: 2 Koningen 5 : 1 – 19a
(door de Lector)

Zingen: Lied 350 : 6 en 7

Overweging

Zingen: Lied 713 : 1 en 2

RANDOM HET DELEN

Voorbeden

Toelichting op de collecten *(door de diaken)*

- De kinderen komen terug –

Inzameling van de gaven

De tafel wordt klaargemaakt, de mand voor de voedselbank centraal gezet, ten teken dat wij niet alleen met elkaar maar ook met anderen delen.

Zingen: Lied 400: Voordat ik kan ontvangen brood en wijn

Tafelgebed: Lied 403 e (gesproken en gezongen)

Nodiging - Delen brood en wijn

Wij reiken elkaar de hand en bidden gezamenlijk het Onze Vader

OP WEG

– allen gaan, zo mogelijk, staan –

Slotlied: Lied 974

Zending en zegen

Aan de dienst werken mee

Voorganger: ds Eline van Iperen

Ouderling van dienst: Henk Kerkdijk

Diaken: Wim Hart

Lector: Janny Hendrikse

Organist: Gert de Bruin

Mededelingen

Bestemming collecten:

1: Werelddiaconaat

2: Kerk

Uitgang: Stichting Leergeld

Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773

Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696

o.v.v. collectegeld

Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie o.v.v. uitgangscollecte

Wij maken u er op attent dat deze kerkdienst met beeld wordt uitgezonden via You Tube

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is ons tot heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtingheid,
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kraht,
hier is bescherming voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnen gaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Melodie: Psalm 84