



Liturgie



Zondag 17 november 2024

<p>VOORBEREIDING</p> <p>Muziek</p> <p>Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)</p> <p>– allen gaan, zo mogelijk, staan –</p> <p>Openingslied: Lied 287; 1, 2, 3 ‘Rond het licht dat leven doet’</p> <p>Bemoediging en groet</p> <p>Drempelgebed, eindigend met Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’</p> <p>– allen gaan zitten –</p> <p>- de kinderen gaan naar hun eigen ruimte en nemen het Licht mee -</p> <p>Kyriëgebed, met gezongen Kyrië</p> <p>Glorialied: Lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’</p> <p>RONDON HET WOORD</p> <p>Gebed</p> <p>1^e Lezing: Psalm 90 (door de lector)</p> <p>Zingen: Lied 90: 1, 8 ‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen’</p>	<p>2^e Schriftlezing: Marcus 12 : 38 – 13: 2</p> <p>Zingen: Lied 912: 1, 5, 6 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’</p> <p>Uitleg en verkondiging</p> <p>Luisteren naar ‘Gij die niemand naar de ogen ziet’</p> <p>RONDON HET DELEN</p> <p>Dankgebed en voorbede met gezongen acclamatie; Lied 368^e, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader</p> <p>– De kinderen komen terug –</p> <p>Toelichting bij de collecte doelen</p> <p>Collectelied: ‘Houden van mensen’(Geroepen om te Zingen 109)</p> <p>Inzameling van de gaven</p> <p>OP WEG</p> <p>– allen gaan, zo mogelijk, staan –</p> <p>Slotlied: Lied 1001: ‘De wijze woorden en het groot vertoon’</p> <p>Zending en zegen, gevolgd door 3x gezongen Amen</p>
<p>Aan de dienst werken mee</p> <p>Voorganger: Ds. Eline van Iperen</p> <p>Ouderling van dienst: Riet van de Brand</p> <p>Diaken: Gerton van den Bos</p> <p>Lector: Ottolien Gelderloos</p> <p>Organist: Paul Gelderloos</p>	<p>Mededelingen</p> <p>Bestemming collecten:</p> <p>1: Diaconie</p> <p>2: Kerk</p> <p>Uitgang: ‘Stichting Voedselbank Apeldoorn’</p> <p>Diaconie: IBAN NL 86 RABO 0373 7480 43</p> <p>Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696</p> <p>o.v.v. collectegeld</p> <p>Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie o.v.v. uitgangscollecte</p>

Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube

'Gij die niemand naar de ogen ziet'

Refrein:

Gij die niemand naar de ogen ziet,
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,
en die U door geen lied misleiden laat,
maar die ons ziet zoals wij zijn

die ons gebiedt en smeekt
van U te zijn, uw beeltenis, uw zoon,
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,
die ons gebiedt en smeekt
de vreemdeling te geven brood en kleding

die hoopt dat wij met onverhuld gelaat
uw licht weerkaatsen,
die ons tot een spiegel slijpt
waarin uw toekomst zichtbaar wordt. Refrein:

Gij die ons hebt gezocht
toen wij niet naar U zochten,
die nog dagelijks uw afkeer overwint,
uw woede temt, uw trots aflegt,
uw hart tot mededogen buigt,
U omkeert naar ons toe

Gij die ons met uw ogen vangt
Gij die ons vraagt:
wie ben je? Wil je? Kom dan. Refrein:

'Houden van mensen '

Houden van mensen is rijk zijn in nood
elkander geven het dagelijks brood.

Houden van mensen: bevrijdend geheim
om voor een ander een woonplaats te zijn.

Houden van mensen is warmte en licht:
elkander tonen je ware gezicht.

Houden van mensen is spelenderwijs
aarde herscheppen tot nieuw paradijs.

Houden van mensen zoals Hij het deed
die met ons deelde ons lief en ons leed